

Facelift voor de gele Zandberg

De Zandberg aan de Bergsteeg is van oudsher een geliefde speelplek. Wie is er vroeger niet geweest met zijn (groot)ouders? En ook nu nog weten veel gezinnen deze plek te vinden om er een leuke middag door te brengen. Maar om het gebied aantrekkelijk te houden was dringend onderhoud nodig. Daarom is afgelopen vrijdag een achttal vrijwilligers van de werkgroep Openbare ruimte aan de slag gegaan.

De bedoeling is om het oorspronkelijke open karakter weer terug te brengen. Daarvoor zijn enkele bomen gekapt en kleinere struiken verwijderd. Voor de afscheiding zijn nieuwe boomstammen neergelegd, die ook als natuurlijk speelelement gebruikt kunnen worden. Rechts van de Zandberg is het bos wat uitgedund zodat je vanaf dat hoge punt een mooi zicht hebt op de skyline van Meterik. Er is een boomstam neergelegd als bankje, om in alle rust te kunnen genieten van het uitzicht.

Maar het werk is nog niet af. In de komende weken wordt het gras verwijderd zodat er weer meer zand aan de oppervlakte komt. Ook wordt de picknickset verplaatst.

Als alles klaar is dan is De Zandberg weer met recht een "Plekske van geluk".



Update 9 februari is er verder gewerkt.

Zie de foto's hieronder.



