



Gezocht:

Stellen die na vorige carnaval getrouwd zijn!

Het is weer bijna carnaval en dus ook weer tijd voor het traditionele **balgooien** op de eerste zondag na carnaval. De kinderen van de basisschool gaan dan langs bij de pas getrouwde stellen en onder het geroep van “bal-bal-bal” worden ze door het paar getrakteerd op fruit en snoepgoed.

Over de oorsprong van deze traditie is niet veel bekend. Men denkt dat het net als carnaval voortkomt uit heidense gebruiken van onze verre voorouders. Het balgooien zou dan een soort vruchtbaarheidsritueel zijn!

Ben je sinds afgelopen carnaval getrouwd (voor de wet, voor de kerk, of allebei) of ga je dat nog doen vóór de komende carnaval? Dan zou het fijn zijn als je mee wilt doen om deze mooie traditie in stand te houden en op **zondagmorgen 1 maart** een “balletje” te gooien. Het tijdstip wordt in overleg vastgesteld.

Aanmelden graag uiterlijk 15 februari bij Frans Janssen, tel. 077-3985771 of 06-48636612 of via info@dorpsraadmeterik.nl

Wil je eerst wat meer weten over het balgooien dan kun je ook gerust contact opnemen.

Weet je een paar dat recent getrouwd is maar dit gebruik misschien niet kent? Laat het ons weten, dan nemen wij daar graag contact mee op.